

Nieuwjaarsdienst

Zondag 1 januari 2017
Kerkgebouw 'Het Kruispunt'

2017

Voorganger : Ds. H.M. Habekotté
Organist : Erna Brinkman

MEDEDELINGEN

Intochtslied: Psalm 65, 1.2



De stil-te zingt U toe, o He-re,
in uw ver-he-ven oord.
Wij zul-len ons naar Si-on ke-ren
waar Gij ons bid-den hoort.
Daar zal men, Heer, tot U zich wen-den,
tot U komt al wat leeft,
tot U, o red-der uit el-len-de,
die alle schuld ver-geeft.

Zalig wie door U uitverkoren
mag wonen in uw hof,
hoezeer hij door zijn schuld verloren
terneerlag in het stof.
Wij worden door U begenadigd
die heilig zijt en goed.
Gij die ons in uw huis verzadigt
met alle overvloed.

VOTUM EN GROET / KLEIN GLORIA

Lied 216



Dit is een mor- gen als ooit de eer- ste,
zin- gen- de vo- gels ge- ven hem door.
Dank voor het zin- gen, dank voor de mor- gen,
beide ont- sprin- gen nieuw aan het woord.

Dauw op de aarde, zonlicht van boven,
vochtige gaarde, geurig als toen.
Dank voor gewassen, grassen en bomen,
al wie hier wandelt, zie: het is goed.

Dag van mijn leven, licht voor mijn ogen,
licht dat ooit speelde waar Eden lag.
Dank elke morgen Gods nieuwe schepping,
dank opgetogen Gods nieuwe dag.

DE TIEN WOORDEN

Lied 413



Gro - te God, wij lo - ven U,
Heer, o sterk - ste al - ler ster-ken!
Heel de we - reld buigt voor U



en be - won - dert u - we wer-ken.
Die Gij waart te al - len tijd,
blijft Gij ook in eeu - wig -heid.

Alles wat U prijzen kan,
U, de Eeuwige, Ongeziene,
looft uw liefde en zingt ervan.
Alle engelen, die U dienen,
roepen U nooit lovensmoe:
'Heilig, heilig, heilig' toe!

Heer, ontferm U over ons,
open uwe Vaderarmen,
stort uw zegen over ons,
neem ons op in uw erbarmen.
Eeuwig blijft uw trouw bestaan-
laat ons niet verloren gaan.

GEBED

Kinderen naar de Kinderkerk

LEZING: Lucas 2, 21-35

OVERDENKING 'En deze naam zal Hij dragen [...]'

Lied 498

Bet - le - hem, o uit - ver - ko - ren
stad in 't veld van E - fra - ta,
in u is een vorst ge - bo - ren
als een nieu - we Jo - zu - a.
Ko - ning Je - zus, glo - ri - a,
Zoon van God, hal - le - lu - ja.

In het ondoordringbaar duister,
in onzekerheid en pijn,
in het land van licht noch luister
zal Hij onze Redder zijn.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Hef uw hoofden, kleine mensen,
als uw nieuwe koning komt.
Hij doorbreekt de oude grenzen,
Hij maakt recht wat is gekromd.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

Trouw en goedheid zullen wonen
in het land dat Hij bemint.

Vorsten, heersers, machten, tronen
zullen buigen voor dit kind.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

'Ere in de hoge' zingen
alle engelen tezaam
voor de herder der geringen
tot de glorie van zijn naam.
Koning Jezus, gloria,
Zoon van God, halleluja.

DANKGEBED

God van wijsheid en liefde,
oorsprong en geveer van alle goede dingen,
wij danken U voor al uw zegeningen
en voor uw voortdurende zorg
voor heel uw schepping.

Wij loven U om het geschenk van ons leven,
om uw hand op ons, die ons leidt,
om uw liefde in ons, die ons draagt,
om de bescherming, waarmee Gij ons omringt.

Wij danken U voor onze vrienden
en ons dagelijks werk,
voor alle blijde vooruitzichten
en kostbare herinneringen,
voor de vreugden die ons verkwikken
en voor de beproevingen die ons leren
op U te vertrouwen.

Wij zegenen U bovenal om Jezus Christus,
uw Zoon, onze Heer,
om de levende tegenwoordigheid van uw Geest,
om uw Kerk, het lichaam van Christus,
om de bediening van Woord en Sacrament
en om al de tekenen van uw genade.

In onze zwakheid zijt Gij onze kracht,
in onze duisternis licht,
in ons verdriet troost en vrede,
van eeuwigheid tot eeuwigheid zijt Gij onze God:
Vader, Zoon en heilige Geest.

COLLECTEN

Kinderen komen terug in de kerk

Slotzang Lied 985



Hei-lig, hei-lig, hei-lig, he- mel-hoog ver - he- ven
bo -ven ons men-sen: de naam van God de Heer!
Hei-lig, hei-lig, hei-lig, Schep-per van de we -reld,
mensen be - ne - den zing-en U ter eer.

Heilig, heilig, heilig, maker van de sterren,
zonnen en manen en heel het firmament!

Heilig, heilig, heilig, mateloze ruimte,
machten en krachten, maak zijn naam bekend!

Heilig, heilig, heilig, bron van alle leven,
bloemen en bomen en al wat adem heeft!
Heilig, heilig, heilig, Vader van ons allen,
eerste en laatste, U dankt al wat leeft!

ZEGEN