

Kinderkerk Jaarverslag 2016

Veertig dagen project: Pasen 27 maart

Het project heet 'Jezus is Liefde, Liefde is' Het project begint op zondag 7 februari. Op 14 februari wordt het project ook gevolgd in de impulsdienst. De projectverbeelding zijn grote letters 'Liefde is' Elke week wordt de zin 'Liefde is' aangevuld, bijvoorbeeld liefde is: zwijgen of moeilijk. Ook wordt er een bijbehorend plaatje op de letters geplakt. (een vis, een mond, een hart, een vraagteken, een mens, een voet, een hand en een praatwolkje) De commissie verzorgt de praatjes voorin de kerk. Tijdens de kinderkerk volgen we verschillende verhalen uit het evangelie van Lucas. Als de kinderen terugkomen in de kerk, zingen we het project lied op de wijs van 'Als je geen liefde hebt voor elkaar'

Organisatie: Els, Eva, Maaïke en Melissa

Inhoudelijke avond

Op dinsdag 15 maart is er een inhoudelijke avond in de Hoeksteen. 10 mensen van de kinderkerkleiding zijn aanwezig. Wilco Vahrmeijer is uitgenodigd om iets te vertellen over de atlas van de belevingswereld. Aan de hand van enkele kaarten komen we op allerlei vreemde plaatsen, zoals Zometeen, Straks of Verandering. Deze kaart zorgt er al snel voor een actieve inbreng van allemaal. Na de pauze worden we aan het werk gezet. We gaan kijken of we via mindmappen al goede ideeën kunnen krijgen voor de kinderdienst en brugdienst. En zo komen we tot de ontdekking dat we genoeg inspiratie hebben voor weer 2 leuke diensten. Er wordt zelfs geopperd om aan het begin van het kerkseizoen een avondje te gaan mindmappen. Om zo voldoende inspiratie op te doen voor weer een nieuw seizoen. Het werd een inspirerende avond.

Organisatie: Marjolein en Esther

PKN kinderdienst: 22 mei

Op zondag 22 mei hielden we de kinderdienst met als thema: "Maak een vrolijk geluid" Deze dienst is ontstaan naar aanleiding van het mindmappen op de inhoudelijke avond. Ds. Leo v.d. Eijk is de voorganger en het gaat over Psalm 150; "Prijs hem met het schallen van de trompetten, de harp en de citer" Band A5 verleent zijn medewerking en er is een kinderkoortje gevormd. Zij hebben de liedjes op school geoefend en zingen uit volle borst tijdens de dienst. Als advies geeft de commissie om gelijk de dominee te betrekken in de dienst.

Organisatie: Marjolein, Annet, Inge, Wendy en Sonja



Brugdienst: 26 juni

Op zondag 26 juni nemen de volgende kinderen afscheid in de brugdienst: Davy vd. Berg, Stef v.d. Bogert, Lennart Brandsma, Vera v.d. Lely, Sanne Beishuizen, Annebel v.d. Hoeven, Danique v.d. Berg, Raúl Doorduyn, Renate Duindam, Stijn v.d. Ende, Léon van Vliet en Femke Boon. Thema van de dienst was: "Je eigen weg gaan". Dit werd uitgelegd aan de hand van Johannes 13: 1-6. Je mag je eigen weg gaan maar vergeet je GIDS niet. Hij zal altijd bij je zijn en er voor je zijn als je het hem maar vraagt. Na het krijgen van het afscheidsboekje werd de jeugd welkom geheten door mensen van 'onder de klok' en van de jeugdkerk. In de week voor de dienst zijn de kinderen nog gezellig wezen bowlen en eten in de Lier.

Organisatie: Loura, Janine en Dita



Kinderdienst op: 13 november

Deze dienst wordt georganiseerd door de leraren van het Kompas. Thema is: "Josef, hou vol" en dominee Habekotté is de voorganger

Inhoudelijke avond op donder 17 november

Deze wordt omgezet in een vergadering. Op deze vergadering komen de volgende punten ter sprake; beter contact met de impulscommissie, we gaan door met kinderkerk XL in 2017, we hebben een eigen opslagruimte in de "oude" kelder in de Hoeksteen (dus niet meer in de garage). Verder worden we op de hoogte gebracht van het adventsproject door Simone.

Adventproject 2016: Maak het mee

We volgden dit jaar niet het project uit 'Vertel het Maar', maar we volgden het project uit 'Kind op zondag'. Op zondag 27 november beginnen we met het thema 'Vrede' aan de hand van Jesaja 2: 1-5. Op 4 december is het thema 'Een nieuw begin'. Hier hoort het verhaal van Matheus 3:1-12 bij. Op 11 december is er een impulsdienst met het thema: VerLicht. Ons thema is Wachten. Zo krijgen we: Verwacht Licht. De kinderen mogen met kaarsen aan het einde van de kinderkerk de kerk binnen lopen. We hebben van de impulscommissie 40 leuke potjes hiervoor gekregen met kaarsjes. Op 18 december is het thema 'Het komt goed'. We volgen vandaag Matheus 1: 18-25. Uiteindelijk is het thema op zondag 25 december 'Maak het mee'. We volgden deze dag het kerstverhaal aan de hand van Lukas 2: 1-20. Tijdens elke dienst vertelt iemand van de commissie iets over het project aan de hand van plaatjes op de beamer.

Organisatie: Els Vermeer, Maaike Mosterd, Simone van Nieuwkoop, Loura Dekker en Marleen van Heijningen.

Kinderkerstfeest 2016

Dit jaar geen kerkdienst maar een kerstcreamiddag op vrijdag 16 december. Zo'n 70 kinderen hadden zich opgegeven voor deze middag. Naast de organisatie waren er nog extra mensen aanwezig die wilden helpen. De kinderen werden rond 15.30 verdeeld in 7 groepen. En konden met hun begeleider naar een 'station' gaan. Zo konden de kinderen een kerstboom timmeren, een kerstslinger maken, een tasje versieren, verkleed als mensen uit het kerstverhaal en op de foto gaan. Het kerstverhaal horen in een gezellige woonkamer met kussens op de grond, het kerstverhaal op muziek maken o.l.v. de muziekmeester of zich lekker uitleven in de kelder met verstopperij. Om de 20 minuten werd er van 'station' gewisseld. Aan het einde van deze middag werden de kinderen getrakteerd op patat en kipnuggets. Het werd een groot succes. Om 19.15 uur werden de kinderen weer opgehaald door hun ouders.

Organisatie: Marleen van Heyningen, Maaïke Mosterd, Simone van Nieuwkoop, Els Vermeer en Laura Dekker.

